

“Zonder de hulp was ik nu getrouwd geweest en had ik 1 of 2 kinderen”

- Helen, 16 jaar, een Masai meisje -

Sinds 2007 hebben wij goed contact met enkele priesters en onderwijzers Linah Robi. Zij ontfermen zich over **kwetsbare kinderen**. Meestal meisjes, maar het kunnen ook jongens zijn die geen steun krijgen. Weeskinderen zijn erg afhankelijk. Deze kinderen worden meestal opgevangen door familieleden en/of weldoeners. Gelukkig zijn er in Kenia steeds meer mensen die zich ontfermen over deze kinderen. Wij brengen graag een aantal van hun verhalen onder uw aandacht.

Het verhaal van Jackline

In de buurt van Ilmotiok gingen we met Patrick Nkaai naar bij de familie Chepkorir. De vader heeft geen benen, het oudste kind is een albino en geestelijk zeer beperkt. Het jongste kind is kreupel. We kwamen voor hun dochter Jackline (geboren 1996). Zij had haar verhaal op papier gezet. Zo schreef ze:

“Ik ben geboren zonder anus. Ik ben 10 keer geopereerd en heb nu een stoma. Mijn familie kent veel problemen en is erg arm.”

Sinds Jackline een stoma heeft gaat het relatief goed met haar. Ze heeft de lagere school afgerond met goede cijfers. Tot nu toe kon ze niet naar de middelbare school wegens geldgebrek. Naar school gaan is voor haar erg belangrijk. Doorleren betekent kans op een baan en een betere toekomst.

Het verhaal van Helen

Op 13 jarige leeftijd dreigde Helen, een ander kwetsbaar meisje, besneden en uitgehuwelijkt te worden. Haar dappere moeder heeft dat weten te voorkomen en Helen werd tijdelijk opgevangen door een weldoener. Die heeft haar in contact gebracht met Father Patrick Nkaai. Ze gaat nu naar de middelbare school in Mulot en hoeft daarvoor niet te betalen. Haar studieresultaten zijn erg goed, zodat ze kans heeft om in aanmerking te komen voor een studiebeurs voor de universiteit. Haar vader wilde haar uithuwelijken, maar nu, drie jaar later, is hij op andere gedachten gekomen: Hij is tros op zijn dochter. De moeder van Helen was in tranen van ontroering op het moment dat ze de redder van haar dochter (Fr. Nkaai) begroette.

De aanpak van Priester San Sankale

Priester San Sankale ondersteunt 15 à 20 jongeren die goed kunnen leren, maar geen geld hebben om school en het levensonderhoud te betalen. Die steun begint meestal tweede helft basisschool en gaat door tot een HBO of universitaire opleiding is afgerond. Hij sluit een contract met de jongeren; hij verlangt maximale inzet en discipline.

Tijdens de vakanties komen de jongeren bij hem om de studieresultaten te laten zien. Ze moeten meehelpen bij het werk (scholen bouwen, in de tuin werken e.d.) en ze krijgen tijdens de vakantie extra bijles, alles gericht op de hoogste cijfers. Leerlingen die de middelbare School afsluiten met gemiddeld een 8,5 of meer komen in aanmerking voor een studiebeurs van de overheid. Zonder die beurs is een universitaire opleiding onbetaalbaar.

Enkele feiten van de Masai en de Kuria:

De traditie schrijft voor dat meisjes op jonge leeftijd (12 tot 14 jaar) besneden en uitgehuwelijkt worden. De familie van het meisje ontvangt dan de bruidsprijs (koeien, geiten e/o schapen). Vrouwen moeten gehoorzaam zijn aan de mannen.

Meisjesbesnijdenis is strafbaar in Kenia.

Tegenwoordig wordt het gedaan in het geniep.

Onderwijs in Kenia is kostbaar: Een jaar naar een goede lagere school kost: € 100,- à € 150, en een jaar middelbare school kost € 400 à € 600 (ter illustratie verkoop van een koe levert ca € 170 op).

Er worden veel bijeenkomsten gehouden om de mensen te overtuigen dat meisjesbesnijdenis een slechte zaak is en dat meisjes de kans moeten krijgen om door te leren.

“Ik ben 9 jaar oud en zit in de eerste klas. Mijn beide ouders zijn overleden en ik heb 3 zussen en 8 broers. Ik woon bij familie en ben afhankelijk van enkele weldoeners. Problemen zijn: armoede, honger, onzekerheid en gebrek aan werk.”

Schreef Amos Kiprono samen met zijn onderwijzers

Het verhaal van Christel

Christel verloor haar beide ouders toen ze nog op de basisschool zat. Haar broers wilden haar laten besnijden en uithuwelijken toen ze 13 jaar was. Via de plaatselijk 'Smal Christian Community' kwam Christel in contact met priester San.

“Als jullie dat meisje besnijden, dan meld ik het bij de politie en komen jullie in de gevangenis.”

Aldus priester San, die aangeeft dat de overheid er echt werk van om de daders van meisjesbesnijdenis op te sporen en straffen. San heeft voor haar een studiebeurs aangevraagd bij een Keniaanse Bank en die beurs is ook verstrekt. Christel zit nu op een Middelbare kostschool en tijdens de vakanties verblijft ze op de missie bij San en krijgt daar extra bijles.

Trots op behaalde successen

Bij het eindexamen van de basisscholen in november 2013 haalde een door San gesteunde jongen - genaamd Eliot – de tweede plaats van de ruim 20.000 leerlingen in Narok County die dat examen deden. San was apetrots op hem. Enkele jaren daarvoor dreigde Eliot van school te moeten vanwege grote problemen in het gezin. De school van San eindigde vijfde van de ruim 600 scholen in de county. San ondersteunt ook kwetsbare jongeren die minder goed kunnen leren: Zij krijgen werk op de missie en San betaalt dan kosten van een vakopleiding of een rijbewijs, zodat ze kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Basisscholen van de kerken krijgen geen geld van de overheid en de ouders betalen schoolgeld. Ongeveer 10 tot 30 % van de ouders/voogden kunnen dat niet opbrengen en toch mogen de kinderen naar school. Dat wordt deels gefinancierd door weldoeners binnen Kenia en met giften van particulieren uit westerse landen. Voor de priesters maakt het niet uit of het kwetsbare kind katholiek, protestant, moslim of niet kerkelijk is. Zij kijken alleen naar de omstandigheden van het betreffende kind. Helaas moeten ze kinderen (met pijn in het hart) teleurstellen door gebrek aan geld.

Het verhaal van Linah Robi

Linah Robi is een onderwijzeres die drie keer haar opleiding heeft moeten onderbreken vanwege gebrek aan geld en/of tegenwerking van haar familie. Haar familie behoort tot de stam de Kuria (zuidwest Kenia) en die stam is erg traditioneel. Linah heeft intussen meerdere meisjes gered en een kans gegeven om hun opleiding voort te zetten. Zij is een 'rolmodel' voor meisjes van haar stam. Met haar redder (fr. Joseph Matiko) en met enkele andere vrouwen van haar stam is zij een stichting aan het opzetten om meer meisjes te redden.

“Ik heb emmers vol met tranen gehuild omdat ik niet naar school kon”

- Linah Robi, een Kuria -

Het inspirerende verhaal van Kakenya Ntaiya

Kakenya Ntaiya heeft een school opgezet speciaal voor Masai meisjes in Enosaeen (nabij Kilgoris). Tijdens de vakanties organiseert zij weerbaarheidstraining voor Masai meisjes en wij waren aanwezig bij de feestelijke afsluiting. Na haar Highschool is zij naar Amerika gegaan om daar te studeren. Op www.kakenyasdream.org vertelt zij haar aangrijpende levensverhaal vol met tragiek en dromen van een betere toekomst. Zij krijgt haar financiële steun vanuit Amerika.

De priesters en Linah doen veel voor de kwetsbare kinderen in Kenia, maar ze zouden nog meer kinderen kunnen helpen met uw steun.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL88INGB0009028845 van Stichting Share te Alkmaar, onder vermelding van: kwetsbare kinderen

Enkele bestuursleden gaan regelmatig – op eigen kosten - naar Kenia om te zien hoe het gaat met de projecten en met de kinderen. Middels onze website stichtingsshare.org (en samenvoorkenia.com) houden wij onze donoren en belangstellenden op de hoogte.

Contactpersoon: Pieter Bijl te Alkmaar, pt.bijl@gmail.com / 06-30790792